

## Sommer i Tango 2011.

D.04/06-2011

Vi kom af sted i strålende solskin, turen til Hals var dejlig. Vi havde en aften sammen med Ketty og Erik, de kom fra Anholdt, vi spiste sammen og så Mikkel Kessler, han vandt så alt var ok.

D.05/06-2011

Efter morgenritualet, bad, farvel øl osv. Kom vi af sted kl. ca. 11.30. Det var lidt sent, men vejret var fint så vi bestemte os for Grenå. Vi var her 19.30. fik aftensmad og på hovedet i seng.

D.06/06-2011

Vi bliver her i dag, det har stormet og regnet i nat, og det blæser meget nu til morgen. Vi flyttede båden til en anden plads for at ligge mere roligt da Tango hoppede og dansede. Jeg skriver her kl. 17.00 og vi har haft det smukkeste vejr hele dagen, jeg tror godt vi kunne have sejlet, men næste stop er Århus og det er en 7-8 timers tur så ingen store bølger til os. Sjovt nok tager det samme tid som at flyve fra Danmark til USA.

D.07/06-2011

Så kom vi til Århus, en meget rolig tur, næsten ikke en krusning på vandet. Der var absolut ingen vind, og det lidt der var, kom lige imod os. Besøg af Isabel 41/2 år, hun skal sove og være her i morgen.

D.08/06-2011

Vi sov alle godt, kl. 7.45 slog prinsessen øjnene op, og var i den grad parat til dagen. Vi havde en dejlig dag, far og mor kom med mad om aftenen, og så var de gamle godt brugte.

D.09/06-2011

Det regnede voldsomt om natten, og det blæste meget, også da vi stod op. Det klarede op ved 11 tiden og vi besluttede at sejle til Tunø. Vi sejlede tæt ind langs kysten, for at se Sculptures by the sea, det var flot og sjovt. Vi mødtes på Tunø med Ulla og Carsten, Susanne og Thorkild fra Vejle, førhen Nibe, var også på Tunø. Vi grillede sammen om aftenen, hyggeligt. Vi fik et lille problem: Et af de små clips som lukker brødposer m.m. var smuttet ned i vaskens afløb som kun er 11-12 mm indvendig. Henning brugte en af de gammeldags gardinspiraler med en lille krog i enden (som man selvfølgelig har i en båd) som rensébånd. Så kilede clipsen sig ekstra fast. Min kreative mand klippede så spiralen over ca. 10 cm. over vasken, satte skruemaskinen på og skruede clipsen ud. Smart.

D.10/06-2011

Efter en fin tur, men for motor, vinden var lige imod, er vi nu i Juelsminde, Vejret er fint, og vi har invaderet fiskehandleren, vi kan næsten ikke stoppe når vi er her. Det er en dejlig aften, kl. 21.30 sidder vi stadig og nyder solen.

D.11/06-2011

Vi fik i aftes besøg af Ulla og Peter Altenborg der jo er flyttet til Snaptun, de bor i deres båd da huset ikke er færdigt endnu. Vi aftalte at ses i aften til grill. Det blev til spisning i vores båd, det begyndte at regne meget, en dejlig hyggelig aften.

D.12/06-2011

Vi er nu i Fredericia. Vi sejlede tæt forbi alle de gamle skibe fra Tall Ship, som lå til kaj i Fredericia i pinsen, et smukt syn. Vi er her da vi i morgen tager toget hjem til fødselsdag ved Helle.

D.13/06-2011

Togbilletterne skal hentes i dag, jeg har bestilt dem på nettet, men kan jo ikke printe ud, så det er bare med at komme af sted. Bussen gik lige forbi hvor alle de gamle skibe lå, og der var en leben af mennesker, så vi hyggede os lidt der. Fredericia marina er ellers ikke noget at skrive hjem om, den ligger langt fra byen, og er meget slidt. Da vi skal ligge et par dage her er vi blevet henvist til en plads så der er så langt fra toilet og bad at vi må cykle derover. Vi skal videre lige så snart vi kommer tilbage.

D.14/06-2011

Fin togtur hjem, blev hentet af Birthe og kørt sikkert hjem.

D.15/06-2011

Dejligt at have sit eget badeværelse igen, det giver en tryk fornemmelse, åbenbart for tryk, Henning kom til at barbære sit ene øjenbryn af, maskinen stod forkert, så måtte det andet også ryge. Han ser lidt mærkelig ud, og det er ikke klædeligt. Vi glæder os til festen i aften.

D.16/06-2011

Det var bare en dejlig aften, bare det var os der blev 50♥♥☺

Vi kom tilbage til Fredericia, fik betalt og så var det bare med at komme af sted. Vi kom til Middelfart Marina, det er ikke som at ligge inde midt i byen, men der var ikke plads.

D.17/06-2011

Her er også dødssygt, men nogle fine badeforhold. Det er dårligt vejr med regn og meget blæst så vi bliver en dag.

D.18/06.2011

Vi havde bestemt at lige meget hvordan det så ud med vejret ville vi til Haderslev. De næste 3 dage kommer der regn, torden og mellem 11 og 15 sekund meter, så er Haderslev lidt bedre at ligge i. Vi kom af sted kl. 9 og det var en ok tur. Nu er vi her og regnen er begyndt, i byer men de er skrappe må man sige.

D.19/06-2011

Henning er en rigtig god kok, i aftes lavede han Ingefærkylling til 2 dage. Og for at opbevare det køligt sætter han det ned under dørken. Gryden smuttede og på vej ned slog den en kolbøtte, så der var ingefærkylling overalt dernede. Det tog over en time at gøre rent. Det har styrtet ned i nat, og nu regner det i byer, men det er ikke koldt. Vi bliver her til vejret er nogenlunde ordentligt.

D.20/06-2011

Vi blev altså ikke i Haderslev, vi ville bare tur til Årøsund, men sejlede videre til Dyvig, undervejs havde vi rigelig med vind og bølger, Henning mente de var 86 cm. høje, altså bølgerne, ja han må jo vide det, ham gider jeg ikke diskutere med.

Jeg må skrive lidt om Haderslev fjord og havn. Vi kan ikke lade være med at sejle der ind, turen vare 1½ time, men det er så smuk en tur. Selve havnen er også et besøg vær, folk er hjælpsomme og

flinke, og der er hyggeligt. Man skal ligge på sydsiden det er der det sker. Der er mange grill pladser. Badeforholdene fine, man ligger en femmer udenfor, så går man ind og får alt det dejlige varme vand man har lyst til, det er da tillid. Så er der til gengæld også varme i gulvet. Det er en pæn havn og by. Prøv det.

D.21/06-2011

Fra Dyvig gik turen til Sønderborg, en fin sejltur. Henning fik sin tur til Aldi, så er han glad igen.

D.22/06-2011

Vi ville blive i Sønderborg da vejrudsigten sagde regn og 10 til 12 sek. m. Inde i havnen troede vi at det var kaos ude på vandet, det var der bare ikke, så vi drog af sted. En utrolig dejlig tur i solskin bølgerne var små, så intet vipperi. Nu er vi så i Flensborg har været i Sky supermarked og provianteret. Nu kan vi klare os til jul, måske.

D.23/06.2011

Det var jo Skt Hans aften men det gør de ikke noget ud af i Tyskland, vi fandt ikke noget. Men en dejlig aften på havnen, det er jo en livlig havn, med mange restauranter og derfor mange mennesker.

D.24/06.2011

Jeg har bestilt solbriller med styrke i Fredericia hos Hallmann, de kan så hentes her i Flensborg, snildt, det er samme pris kr. 1550,00, og de 500,- kr. var fordi jeg valgte nogle tyndere glas, det kan godt betale sig at købe i Tyskland når man er der alligevel. De var ikke kommet så vi må vente til i morgen. Vi fik en dejlig frokost, der er jo masser af steder at vælge imellem.

D.25/06.2011

Så fik jeg mine solbriller, de er helt fine, en dejlig fornemmelse. Vi fik lige en lille forskrækkelse, Henning blev lige pludselig forkølet, meget slemt, så det kunne jo ødelægge de næste dage. Heldigvis varede det bare en enkelt time, så var han på mirakuløs vis rask igen, men det lød slemt. Han siger at det er hans utrolige kondition der er skyld i helbredelsen. Vi sejler videre i morgen.

D.26/06.2011

Vi tog sørme hele turen fra Flensborg til Kappeln, varmen og solen kom os i møde, det var en dejlig sejltur. De siger der bliver 25 gr. i morgen, skønt.

D.27/06-2011

Nu er det sommer, i hvert fald her hvor vi er. Det har været meget varmt i dag, op til 28 gr. skønt. I aften skal vi spise på den Græske restaurant som vi altid besøger når vi er her. Jeg har vist beskrevet dens indretning, aldeles rædselsfuldt, men maden uuuuhhhmmmm. Vi glæder os.

D.28/06-2011

Vi spiste og spiste, drak Retzena og uzo, fin aften. Et par fra Aalborg ligger ved siden af os, Eva og John i Valkyrien, vi hygger lidt med dem. Vi må blive her til torsdag, da vender vinden til NV så vil vi videre sydover. Det blæser meget og lige nu er vinden i syd og det er lige imod, så vi bliver en dag mere.

D.29/06-2011

Vi er lige sejlet en lille tur til Maasholm, vinden er stadig stærk og lige imod. Vi prøver i morgen om vi ikke kan komme videre.

D.30/06-2011

Tidligt op og af sted kl. 8. Vi havde set på nettet at på det tidspunkt ville blæsten ikke være så slem, og for en gangs skyld var det sandt. Vi er nu i Eckanförde og kl. 14 ville der være meget blæst, og det er der. Godt vi kom af sted, det var en rigtig fin sejltur.

D.01/07-2011

Vi har dejligt varmt vejr, men det blæser en pelikan, og i vindstødene er der nok 15 – 20 sek. m. Så det er vildt. Henning har malet og jeg læst, nu må vi vist gå en tur, hvis blæsten ikke blæser os af vejen.

D.02/07-2011

Det har øset ned hele dagen, men vi gik ud og handlede og blev våde. Vi havde besøg af Eva og John fra Valkyrien til hygge eftermiddag, men der er altså koldt i båden. Vi tager en overnatning til, det blæser for meget i vindstødene.

D.03/07-2011

Så kom det store marked, der var boder fra havnen og ind til byen. Vejret artede sig godt, ingen regn, og ikke koldt. Vi købte oste, 200.- kr. så det var ikke billigt, Henning fik livremme, så var det det. Vi gjorde klar til at sejle, vi vil til Kiel. Eva og John fra Aalborg vil også til Kiel så vi aftalte at holde kontakt. Vi sejlede for sejl hele vejen, og når vi gør det vil Henning helst stå med pinden og styre. Men det blæser jo derude, det går ud over ørene så vi måtte finde på noget. Mine leggings blev lavet til et bånd om hovedet, yndigt, jeg har dem i flere farver, han valgte sort. Vi nåede Kiel sammen med Valkyrien fra Aalborg. Vi ligger helt inde i byen, det gynger lidt (meget) jeg har ikke været søsyg i år, men det blev jeg i nat.

D.04/07-2011

Ja det er mærkeligt, her kom en havnefoged, men der hvor vi lå, kunne/må han kun opkræve for el og bad, så vi ligger billigt 5 euro (ca. 38,-kr.) for 2 dage. Til aften har vi grillet sammen med Eva og John på deres Weber grill, så sådan en vil Henning have, den køber vi nok i morgen, for det vi sparer i havnepenge.

D.05/07-2011

Henning fandt ingen grill så vi sejlede videre. Vi skiltes med Valkyrien, de skulle mod Rügen og vi er lige så stille på vej den anden vej. Vi tog til Damp, en stor havn, men nok ikke lige os. Der var totalt havblik, bortset fra nogle store dønninger der jo sommetider er. Vi vil til Sønderborg i morgen.

D.06/07-2011

Vil og vil, det går ikke altid som man spår. Da vi sejlede ud af havnen var der selvfølgelig noget uroligt, men det er der jo tit, men det blev ved. Vi blev kastet rundt med, så det ville vi ikke. Turen gik så kun til Kappeln, den havn kender vi jo. Da vi skulle til at spise manglede vi en tallerken, vi kunne ikke begribe hvordan det kunne ske. Det var den anden der på forunderlig vis var forsvundet for os. Vi fandt så begge to da vi trak 2 skuffer ud de lå inde bag ved. Den ene havde været væk i 2 år. Ja 2 m. bølger kan være til nytte. Vi har senere fået at vide at bølgerne var 3 meter høje. Vores

kikkert fik en tur på dørken, og det betød at lige pludselig så man dobbelt. Henning forsøgte alt for at reparere den, men intet hjalp. Så blev han sur og smed den ned en gang til, så var den i orden igen, man nå sige at han har teknisk snilde.

D.07/07-2011

Så kom sommeren, sol og dejlig varme, dejligt fladt vand, som jeg jo godt kan lide. Vi havde set på dmi farvandsudsigten at vi skulle af sted mellem kl. 8 og 9 så ville vi være i sønderborg før det blæste op igen. Alt optaget i Sønderborg, så vi er nu i Augustenborg. En lille hyggelig havn, vi grillede sammen med 4 andre danskere om aftenen, og havde det rigtigt skægt.

D.08/07-2011

Det var så den sommer, det har styrtet med hele natten, og her kl. 11 regner det stadig, men det er ikke koldt. Nu må vi se hvad dagen byder. Det blev så store vaskedag, det skal jo også til. Midt på dagen kom solen, så kom cyklerne frem, og mellem 2 vaske var vi en tur ude at se på byen. Vi cyklede ud til slottet, men det var vist blevet til et psykiatrisk hospital, men der var da smukt.

D.09/07-2011

Vi har i dag haft den dejligste sejltur fra Augustenborg til Dyvig. Vind og alt passede bare, vi måtte sejle butterfly det meste af vejen, men krydsede et par gange. Solen skinnede og det var varmt. Så er der noget ved at sejle. Der kom så lidt regn i eftermiddag, men nu har vi spist og vejret er fint endnu.

D.10/07-2011

Så er det atter sommer, 25 gr. og høj sol, der er lidt skyer, men de skygger jo bare. Det er en havn med tryk på alle pladser bliver optaget inden aften så der er noget at se på. Der var en dame på en lille motorbåd der faldt i vandet, stort postyr, men hun kom op igen. Vi har cyklet en tur, og nu er det kaffetid siger min mand.

D.11/07-2011

Så kom vi af sted fra Dyvig, vejret er dejligt, så dejligt at Henning fik årets første badetur fra båden. Vi er nu i Åbenrå, og bliver nok nogle dage da vejrudsigten siger at der kommer storm.

D.12/07-2011

Stadig sommer, sol og stille vind. Henning har fået sig en ny grill, en Weber selvfølgelig. Han har jagtet den siden vi grillede sammen med Eva og John i Kiel, endelig var den der til en pris han ville betale, så nu er han glad. Vi må have gang i den i aften da vejret stadig er til grill.

D.13/07-2011

Der regner og regner og regner og regner og regner og regner og regner og regner og regner som om det aldrig vil holde op. Det stormer også, så tænker man på sin dejlige varme stue. Vi lider jo ingen nød, men kontrasten fra i går er altså stor, det skulle blive ved i 3 dage, så vi ligger godt i Åbenrå.

D.14/07-2011

Hvor har det dog regnet, i næsten to døgn, men det værste er blæsten, vi sejler rundt i båden, og så bliver jeg søsyg. Nu kl. 16.30 er det blevet tørvejrs, og næsten havblik. De siger at det er stilhed før den næste storm, nu må vi se.

D.15/07-2011

Der kom ingen storm. Vi startede med en tur i byen, mine nye solbriller skulle rettes lidt til, derefter købte jeg 6 måneders abonnement til nettet, jeg kan ikke holde ud at jeg ikke kan komme på nettet når jeg vil, skørt, men sådan er det. Nu er vi på Kalvø, i en lille lystbådehavn med ca. 50 gæster og ganske få fastliggere. På trods af det er gråvejr er der utroligt charmerende i land, rigtig mange hyggesteder og "kun" 7 km. til købmanden. En flok entusiaster er i gang med at bygge et viking skib efter de gamle metoder, kølen og en del af beklædningen er allerede færdig. Skibet er 20½ meter langt. Desuden ligger der i havnen en smuk 20 meter lang sejlbåd fra 1918. Den er restaureret utroligt flot. Sejlene kommer til den i næste uge, så skal den til Tuborg havn og ligge.

D.16/07-2011

Vi er stadig på Kalvø, vi har cyklet HELE øen rundt, når vi holdt de pauser som vi syntes for at se på udsigt, fugle huse m.m. tog det ca. 20 min. Vi grillede om aftenen, men senere kom regnen og den blev ved hele natten.

D.17/07-2011

Vi sejlede fra Kalvø kl. ca. 9.30 det var tørvejr, og vind. Sejlene kom op, vi kunne gå ca. 5 i snit. Det er mærkeligt at vi har vinden med os i år, vi plejer altid at sejle i modvind. Vi blev lige overrasket af et skybrud, intet kunne vi se, og vi havde selvfølgelig stadig storsejl oppe, så heller ikke for lidt vind var der. Men nu er i på Aarø og solen er kommet frem.

D.18/07-2011

Vi spiste selvfølgelig stegt flæsk med nye kartofler og persillesovs om aftenen, det skal vi på Aarø, det er oppe på Cafeen. Vejret var dejligt men det er begyndt at regne lidt.

D.19/07-2011

Vi bestemte os for at sejle til Haderslev hvor vi kom sidst på dagen, vejret er stadig fint. Ellen Marie skal jo komme d. 21 hvor Henning så tager hjem og skal til Island for at fiske sammen med Jess og Niels. Så skal E.M. og jeg hygge og måske have ild i dankortet.

D.20/07-2011

Dagen blev brugt til at rengøre båden og rydde op så E.M. kunne være her. Henning fik pakket sine ting, og så blev grillen tændt sammen med mange sejlere.

D.21/07-2011

E.M. kom kl. 7.30 om morgenen, lige til morgenmaden, hun havde været tidligt oppe. Henning kørte så hjem så nu er vi 2 kvinder i Tango. Vi slappede af hele dagen og fik en lille lur om eftermiddagen.

D.22/07-2011

Det regner, men vi måtte ud og handle, vi fik købt så rigeligt så nu klarer vi os. Vi ved at den forbandede regn bliver ved et par dage, men vi håber på et besøg på et museum onsdag aften hvor der er noget festlighed. En bytur skulle det også gerne blive til. Vi håber på at vejret bliver bedre.

D.23/07-2011

Selv om det regnede gik vi alligevel en tur ud i byen. Vi spiste frokost et lille hyggeligt sted, og solen kom da frem, men nu kl. 18.30 regner det igen. Vi håber.

D. 24-25-26-27-28-29.

Jeg har ikke fået skrevet, men E.M. og jeg havde en hyggelig uge. Vi forkælede os selv lidt, med frokost på forskellige steder, og et par aftener spiste vi på en dejlig restaurant i havnen. Vi nåede også at få lidt solskin, Henning kom sidst på eftermiddagen, og E.M. kørte så til Sønderjylland på familiebesøg. Så hurtigt kan en uge gå når man har det godt.

D. 14/08-2011

Nu er vi så hjemme, efter en sommer som ikke bød på mange solskinstimer. Vi var på hjemvejen i Snaptun og besøgte Ulla og Peter Altenborg i deres nye hus, et meget dejligt hus, lige ned til vandet.

Jeg har ikke været flittig til at skrive i år, vi må håbe at andre har fået den samme ide så der kommer nogle beretninger i Sejlrenden.

Hilsen Kaptajninden i TANGO